

l u n g a

Nyhedsbrev 2

Marts 2013

Foreningen til støtte for Youth Home Cultural Group, Tamale, Ghana



Udvikling af partnerskabsprojekter

Foreningen er nu blevet medlem af CISU (da vi er over 50 medlemmer). CISU står for Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen) og er en sammenslutning af flere end 275 folkelige foreninger i Danmark, der alle er engageret i udviklingssamarbejde. De administrerer også Projektpuljen på vegne af Danida. (www.cisu.dk). Bente Højer og Lise Drewes har været til informationsmøde i CISU og bestyrelsen har aftalt et rådgivningsmøde med dem om fremtidige projektplaner.

Sponsorater til skolegang og uddannelse

Vi skal hermed opfordre medlemmerne til at overveje om I vil være sponsor for et skolebarn i Tamale for børn af gruppens medlemmer. Det hårdt for flere af gruppens medlemmer at skaffe penge til skolegang, så det vil være en stor hjælp, hvis der kom flere sponsorater. Hvis I vil vide mere, kan I henvende Jer til enten Annemarie Grüner (40754828) eller Lise Drewes (25373175).

Nyt fra Youth Home

Vi har bedt medlemmer af gruppen om at fortælle lidt om, hvad der foregår i Tamale:

A REPORT SUBMITTED TO YHCG DK BY YHCG TAMALE ON 18TH DECEMBER 2012
ON ACTIVIES THAT TOOK PLACE IN THE THIRD QUARTER OF 2012 AT THE CENTRE.



In October Tamale YHCG received a team lead by Mr. Bjarne from Egedal Music School from Denmark to take the group on lessons of western music instruments. It was a very good experience testified by members of the centre after everybody has enjoyed playing on instruments like guitars and drums for their first time supported by most experienced music teachers. While all this was going on the director went with the team to places that are benefited from the recent items and schools that our members engage teaching in Tamale Metropolitan Assemble and also talked about the possibility of the group coming to Denmark next year.

There was a very historic get-to-gether farewell party organized by Mr. Bjarne and his team before leaving back to Denmark.

In November, the Group went to the Volta Region of Ghana to perform for funeral rites of the late Professor Amoaku a renowned music composer in Ghana and Africa as whole.

The group also went to Kumasi, the second biggest city of Ghana, for another performance at a funeral of a director of Ghana Education Service. The performances were successful.

Tamale Youth Home Cultural Group has also entered partnership with Borni Normah in Burkina Faso to promote cultural diversity in Africa, another well successful group which uses an indigenous traditional music and dance in Burkina Faso.

Main Outcomes: Youth Home Cultural Group would be executing projects and programs together with the group to promote cultural diversity and unity among our sub region. Tamale Youth Home Cultural Group will sooner or later be traveling to Burkina Faso for festivals and cultural exchanges.

Conclusion: The routine rehearsals and the handicraft shop have also been productive and regular through this quarter of the year. This quarter has been successful as it has been very interesting in learning and practicing western instruments at the centre and also doing more on the contemporary aspect of music and dance.

Rejsebrev fra Henriette Nordvig og Jeannett Tankred



Henriette og jeg fra bestyrelsen var i oktober måned i Tamale for at tjekke op på den containerforsendelse, vi havde sendt henover sommeren. Det blev en rørende oplevelse! Containeren indeholdt bl.a. hospitalsting, over 50 computere og laptops, skoleborde og stole, kontormøbler, skolebøger på engelsk, 100 pakker med legoklodser og meget andet.

Søndag d. 07-10-12

Afrejse fra København. Ankomst Accra kl.19 lokal tid.

Mandag d. 08-10-12

Abraman modtager os i den lille lufthavn i Tamale. Store kram og masser af hjertelig latter. Vi møder en høvding i lufthavnen, som Abraman insisterer på, at vi hilser på. Vi skal gå ned på hug og klappe hænderne flere gange sammen, mens vi siger "naaa"; en hilsen man siger og gør i respekt for dem højere i hierarkiet og de ældre.

Vi tager til Youth Home og hilser på alle danserne og sypigerne. Et hjerteligt gensyn! Vi følger den daglige dansetræning fra klokken 16 til 18.

Tirsdag d. 09-10-12

Om formiddagen besøger vi to skoler og følger danselærerne undervise i dans og tromning. Det er et udviklingsprojekt med Egedal Musikskole, gruppen har været involveret i, i 2 ½ år. Det slutter dog desværre her til sommer.

På skolerne ser vi de skolemøbler og computere, de har modtaget fra containeren. Skolelederne er dybt taknemmelige, og viser os, hvordan de passer på computerne. De fortæller hvilken forskel, det har gjort for dem. Vi følger igen gruppens dansetræning om eftermiddagen.

Onsdag d. 10-10-12

Vi starter dagen med et besøg på Tamale Teaching Hospital, hvor vi har et møde med hospitals-direktøren, der fortæller om 2 års planen for den planlagte udbygning af hospitalet. Der er over 100 læger ansat, og langt de fleste er yngre Ghanesere uddannet på hospitalet. En stolt hospitalsdirektør udtaler, at det burde sikre fremtiden for hospitalet. Han takker os mange gange for de hospitalsting, de har modtaget. Det drejer sig bl.a. om 10 hospitalssenge og madrasser, 1 tandlægestol med diverse udstyr, 9 rullestole, 10 rollatorer, 1 ergometercykel, en kuvøse til fødselsgangen samt operations og undersøgelsesudstyr.

(fortsættes)

Vi bliver vist rundt og får set nogle af de ting, der er blevet bragt til Tamale i containeren. Det er tydeligt, at der er mange mangler på hospitalet, og de hygiejniske forhold er også meget langt fra den virkelighed, vi kender fra danske hospitaler. Der arbejdes dog meget målrettet mod forbedringer, som nødvendigvis må foregå langsomt, i små skridt pga. manglende penge og uddannet personale.

Torsdag d. 11-10-12

Vi har et møde med Mr. Saibu - den regionale leder for kulturen og ungdom i Nordghana. Vi snakker containerforsendelsen og også Mr. Saibu er dybt taknemmelig for det vi har gjort. Vi fortsætter til Tamale Teaching Hospital igen, hvor vi får set de ting, vi ikke nåede dagen før.



Fredag d. 12-10-12

Vi prøver i løbet af ugen at få en aftale i stand med borgmesteren. Desværre er han meget ophængt pga. kampagner i forbindelse med det nært forestående præsident- og borgmestervalg. Da Ghanas nuværende præsident samtidig kommer på besøg i byen om lørdagen, er han involveret i mange forberedelser, så vi får desværre ikke mulighed for at møde ham denne gang. Vi bliver i stedet budt velkommen af den nye kommunaldirektør, som på vegne af borgmesteren modtager vores medbragte gave.

Vi besøger derefter endnu en skole, der ligger i yderkanten af Tamale, i et meget fattigt distrikt. Der undervises både på arabisk og ghanesisk på skolen. Skolen har bl.a. modtaget 3 computere, skoleborde og en stor tavle fra containeren. Vi følger undervisningen på 3 forskellige klassetrin og ser de modtagne effekter i brug. Fan-tastisk!!! De er så stolte og viser os, at de kan skrive deres navn i et word-dokument. Rundturen afsluttes med et lille møde med skoleledelsen i skyggen af et stort træ på gårdspladsen. De fortæller med stor glæde og taknemmelighed. Som tegn på deres taknemmelighed får vi overrakt 2 levende Guinea Fowls og en stor pose ris, så vi kan tænke på dem, når vi indtager måltidet. En almindelig tradition i Ghana!!!!

Youth Home har igennem deres samarbejde med Egedal Musikskole fået sendt et nyt PA-anlæg (lydanlæg til musik, mikrofonlyd etc) med containeren. Gruppen skulle have workshop om eftermidagen af en af musikskolens lærere, der var med dernede, mens vi var der. Det overværede vi, og der var stor nysgerrighed fra gruppen i at lære mere.

Lørdag d. 13-10-12

Lørdagen starter med besøg i 2 sypigers forretninger i Tamale. Begge kvinder blev færdiguddannede gennem YHCG's skrædderuddannelse. Begge har som startgave fået en symaskine og noget sygrej. Vi besøger først Faizas forretning. Faiza er en af de først uddannede sypiger fra nogle år tilbage. Hun er en meget stærkvinde og en dygtig sypige. Hendes værksted og butik er indrettet i en lille bygning, hvorfra hun driver sin forretning. Det er tydeligt at se, at Faiza er glad for sin forretning, som gør hende i stand til at opretholde en tilværelse, hvor hun kan brødføde sig selv og datteren og endda betale for datterens skolegang.

Vi tager dernæst til Binthus forretning, som lå ved siden af familiens compound. Hendes værksted er bygget af folkene fra Youth Home. Bintu, som nu er 18 år, mistede i en ung alder begge sine forældre og blev opdraget af sin bedstemor, som vi hilser på. Bintu er endnu en succeshistorie fra Youth Home. Bintu har været heldig at have en dansk sponsor, som har betalt hendes skolegang og hendes værksted efter ende uddannelse på Youth Home. I dag er hun en velfungerende ung kvinde med egen butik og samtidig et sær-deles talentfuldt medlem af dansegruppen på Youth Home.

(fortsættes)

(fortsat)

Om aftenen er der fest i Youth Home med det lokale band Prince Muhammed, hvor det nye musikanlæg bliver indviet. Abraman holder en fin tale, hvor han roser alle de danske gæster for den store opbakning, de får fra os.

Søndag d. 14-10-12

Søndagen er mest af alt en afskedsdag, hvor vi får ordnet nogle af de IT-problemer, de har på Youth Home.

Mandag d. 15-10-12

Vi tager med fly tilbage til Accra, hvorfra vi flyver videre mod Danmark kl. 22.

Fremtidige aktiviteter i foreningen

Generalforsamling

Tirsdag d. 5. Marts kl. 19.00 i Smørrum Kulturhus

Besøg fra Ghana

I alt 8 medlemmer af gruppen kommer til Danmark i et samarbejde med Egedal Musikskole med støtte fra CKU.

Projektet hedder **Put Your Hands Together**.

Gruppen kommer i perioden **12. Maj til 2. Juni**.

Vi sender et særskilt program ud til foreningens medlemmer, når det er på plads.

Men reserver allerede nu Torsdag d. **23. Maj 2013 kl 19.00 - 21.30**, hvor gruppen vil optræde i **VerdensKulturCentret**, Nørre Alle 7, København N.

